



# De Sp@tter

1 februari 2025

[www.kv-flevo.nl](http://www.kv-flevo.nl)

[info@kv-flevo.nl](mailto:info@kv-flevo.nl)

[facebook.com/kvFlevo Hoorn](https://facebook.com/kvFlevoHoorn)

redactie: Ingrid van Laere, [ivlaere@xs4all.nl](mailto:ivlaere@xs4all.nl)

toercie: Bart Meilink: [bart.flevo@kpnmail.nl](mailto:bart.flevo@kpnmail.nl) 06 – 53820987  
Marvon Rood [roodoranje@quicknet.nl](mailto:roodoranje@quicknet.nl) 06 – 13221324

## NIEUWS VAN DE TOERCOMMISSIE

- *Het weer ziet er goed uit en je hebt zin in een kort tochtje vanaf de club? Doe eens een voorstel op de Flevopraat-App voor een dag, een tijd, een route. Wie weet zijn er meer mensen die er zin in hebben. Hoe meer zielen...*
- *Controleer de diverse apps voor tussentijdse nieuwtjes of wijzigingen.*



Kanokamp Joure september 2024

foto: Joke Damen

## Kanokampeerweekenden

**Zet alvast maar in je agenda!**

- **Hemelvaart-kano-kampeerweekend**

Woensdag 28 mei t/m zondag 31 mei.

Suggestie Biesbosch? Kom maar door!

- **September-Kano-kampeerverweekend.**  
Vrijdag 5 t/m zondag 7 september.  
Friesland of Weerribben? Kom maar door!

## Toercommissie tochten

**Zondag 9 februari**

**Enkhuizen**

We starten ons rondje vanaf het Streekbos en varen naar Enkhuizen. Deze tocht is ongeveer 12 km lang.

**Vertrek om 10.00 uur** vanaf de club.

**Zondag 23 februari**

**Alkmaar**

Een tochtje rondom en door Alkmaar (12 km)

**Vertrek om 10.00 uur** vanaf de club.



*Mijzenpolder*

*foto: kanoroutes.nl*

**Zondag 9 maart**

**Mijzenpolder**

Een tochtje 12 km in deze mooie polder

**Vertrek om 10.00 uur** vanaf de club.



Wormer

James Hallworth

### Zaterdag 22 maart

### Wormer

Een tochtje van 8 of 16 km en een bezoek aan de kanowinkel van Arjan Bloem, waar start en finish opties bieden om even rond te struinen en te kijken of je nog wat nieuws, een aanvulling nodig hebt of zelfs iets in wilt ruilen.

**Vertrek om 10.00 uur** vanaf de club.

- *Stem je kleding af op de weersvoorspelling.*
- *Neem zelf altijd iets te drinken en te eten mee, soms is er geen terras open.*

## FEITEN EN FABELS OVER DUURZAME ENERGIE

Gerrit Jan Ruijg

Wie regelmatig in de kantine komt kan mij daar van tijd tot tijd horen praten over energie- en samenlevinggerelateerde zaken.

Het risico is dan altijd dat de context van zo'n losse flard informatie ontbreekt en het gezegde daardoor niet helemaal begrijpelijk wordt. Eigenlijk moet je dan het hele verhaal maar eens vertellen.

Ik heb al eens eerder een poging gedaan mijn verhaal te vertellen, op 13 maart 2020, maar net toen brak corona uit, en ging het praatje niet door.

Nu hebben we het er laatst in de kantine weer eens over gehad, en we hebben het voor vrijdag 7 februari '25 opnieuw gepland.

Het verhaal heet: "**Een eenvoudige beschouwing over de groei van duurzame energie**". Ik zal proberen een aantal misvattingen te ontrafelen, en feiten en fabels te identificeren. Het verhaal is wat filosofisch van aard, met zelfs hier en daar een vleugje theologie. Spoiler: ik ga proberen mijn verwachting te onderbouwen dat de wereld rond mijn 100<sup>e</sup> verjaardag (2061) vrij van fossiele energie is, en dat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1.6 à 1.7°C. Ik hoop dat mee te maken, en iedereen is bij dezen uitgenodigd om na mijn 100<sup>e</sup> verjaardag mee te vieren dat de laatste fossiele energiecentrale ter wereld van het net is.

Ik zie u graag tegemoet op vrijdag 7 februari om 20:00 u.

## TIKJE ANDERS



*Debby Buis*

*Foto: René Opstals*

Mijn naam is Debby en ik ben een tikje anders. Zo stelt ze zich voor op haar eigen blog. Debby is slechtziend en ook graag sportief bezig. Op de website van Uniek Sporten leest ze dat er bij haar in de buurt een kanovereniging is die openstaat voor mensen met een beperking. Ze neemt de proef op de som. Wie haar al kent en nieuwsgierig is hoe dat haar is bevallen kan dat lezen op haar blog Tikje Anders.

<https://tikjeanders.nl/impressie-kajakken-april-oktober-2024/>



## **WE KUNNEN WEER OVER DE DIJK**

Eindelijk, na jaren is het zover. We kunnen weer met onze boten over de dijk. Er is geen feestelijke opening geweest. Maar wie weet komt dit er nog van als het weer wat beter wordt. Er staat een hek op de dijk omdat er daar achter nog steeds werkzaamheden zijn. Maar je kunt er voor langs ook al is dat wat aan de krappe kant. Voor de meesten van ons is dat wat te koud maar voor onze grootwatervaarders, de diehards ....? Wees wel voorzichtig. Let op je kleding en ga niet alleen!



*Foto's Cor Peerdeman*